



## Inleiding

Deze advent gaan we opnieuw op weg met Welzijnszorg. Reeds meer dan vijftig jaar houden zij ons de spiegel voor om alert te blijven voor de armoede in onze nabije omgeving. Armoede is er nog altijd, we weten het ondertussen wel. Maar laten we ons er ook nog door wakker schudden? Doen we hier verder iets mee? Vandaag zijn we geroepen om de juiste kant op te kijken en niet te verslappen. Advent is een tijd van stilstaan bij wat je aan het doen bent. Zijn we eigenlijk goed bezig? De advent is een wake-up-call en hier in Jebron kunnen we ons samen hierover bezinnen. In deze viering is de profeet Jesaja onze gids. "Wat hij te zeggen heeft, gaat ons allen aan", wij, mensen van de Weg, in het spoor en in de naam van (+)

**Lied:** Adventslied pag. 1

Tien dagen geleden begonnen de Joden het feest van Chanoeka te vieren, acht dagen lang, dit jaar in mineur wegens de oorlog tussen Israël en Hamas. Ook wij, christenen, steken tijdens de advent kaarsen aan, op deze 3<sup>de</sup> zondag houden we het bij drie. Maar eerst zingen we het adventslied pag. 1

## Ontsteken van de eerste kaars

- (1) Op de eerste zondag beschrijft de profeet Jesaja (hoofdstukken 64-65) hoe zijn volk is afgedwaald en smeekt hij God om niet verontwaardigd en boos te blijven. We zitten hier in de periode van de Babylonische ballingschap, de 6<sup>de</sup> eeuw voor Christus, toen de Joden afgevoerd waren naar Babylonië. Hoe herkenbaar is dit ook vandaag? Want is het niet van alle tijden dat het niet altijd goed loopt met de keuzes die we persoonlijk en die we als maatschappij maken? Denk maar aan de klimaatopwarming, de kwaliteit van ons onderwijs, de talrijke oorlogen, de toenemende armoede, de winst van extreemrechtse partijen, de gebrekkige zorg in sommige woonzorgcentra...

(2) Bijbelcitaat

<sup>11</sup> Laat dit alles u onbewogen, HEER?  
Blijft u zwijgen en laat u ons zozeer lijden?

<sup>1</sup> Al vragen zij niet naar mij,  
toch laat ik me raadplegen,  
en al zoeken ze mij niet,  
toch laat ik me vinden.

Al roept dit volk mijn naam niet aan, ♻️  
toch antwoord ik: 'Hier ben ik, hier ben ik.'

<sup>2</sup> ♻️ Heel de dag sta ik met uitgestoken handen  
tegenover een opstandig volk,  
dat op de verkeerde weg is  
en zijn eigen ingevingen volgt.

(3) Lied: Voor mensen die naamloos pag. 50

(4) Gebed samen

God van Licht,  
de eerste kaars is als een waaklichtje:  
een zacht licht dat ons oproept om waakzaam te zijn,  
om stil te vallen en het licht van de Eeuwige  
op ons doen en laten te laten schijnen.  
Moge dit waaklichtje ons helpen  
om nooit onverschillig van miserie weg te kijken.  
Als we God opnieuw willen laten geboren worden,  
zal het afhangen van onze inzet.  
Help ons om het vlammetje van Gods liefde  
in deze wereld brandend te houden  
en Gods Licht bij ons te dragen,  
vandaag, morgen en altijd. Amen.

## Ontsteken van de tweede kaars

- (1) Op de tweede zondag toont Johannes ons opnieuw de weg en is hij de vreugdebode in ons midden. Hij roept ons op om de paden van de Heer recht te maken. Deze boodschap klinkt niet voor één iemand, maar voor een hele menigte. Zo eindigt ook de lezing bij Jesaja: *"God zal als een herder zijn schapen weiden en ze in zijn armen samenbrengen; de lammeren zal Hij dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden."*

Het moge duidelijk zijn: we gaan niet op weg met enkel de besten, de slimsten, de snelsten, de gezondsten. Neen, niemand mag verloren gaan. Het gaat niet om één persoon, maar om een gemeenschap. Daar is iedereen welkom en wordt iedereen meegenomen. Ook het bouwen aan Gods Rijk van gerechtigheid en vrede hangt niet af van één individu, maar van allen. En in die zin zijn we allen geroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen en elk naar eigen kunnen bij te dragen aan die weg, zodat we samen verder kunnen en niemand verloren gaat.

Ook Welzijnszorg roept ons in deze campagne meer dan ooit op om samen op weg te gaan en onze schouders te zetten onder een betere strijd tegen armoede.

- (2) <sup>2</sup> ▾ Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:

'Let op, ik zend mijn bode voor je uit,  
hij zal een weg voor je banen.

<sup>3</sup> ▾ Luid klinkt een stem in de woestijn:

"Maak de weg van de Heer gereed,  
maak recht zijn paden!"

- (3) Lied: Lied aan het licht pag. 71

- (4) Gebed samen

God van Licht,

Jij stuurt mensen op ons pad die de weg banen en vreugde brengen.  
Openen wij ons hart opdat die bemoedigende realisaties ons doordringen.

Help ons om mee te bouwen aan een weg  
die voor iedereen begaanbaar is,

een samenleving waar het goed is om te wonen.

Laat ons licht zijn voor elkaar,

met voldoende troost en moed om samen verder te gaan

naar meer rechtvaardigheid op aarde,

vandaag, morgen en altijd. Amen.

## Ontsteken van de derde kaars

- (1) Op deze derde zondag van de advent jubelt Jesaja "De Geest van God rust op mij want de Heer heeft mij gezalfd! Hij heeft mij gezonden om aan armen het goede nieuws te brengen." (Jes. 61)  
Zijn wij niet allen gedoopt en gevormd, en bij die gelegenheid gezalfd door de Heer? We zijn dus medestanders van Jesaja, mede-gezalfden (christussen). En ook wij hebben goed nieuws te melden. De Geest rust ook op ons! Meer nog: we kunnen niet anders dan van ons laten horen. Een blijde boodschap voor armen! Is dat niet geweldig? Dat is de wereld op zijn kop. Armen zijn degenen in de marge, of juist buiten de marge. Zij die altijd aan het kortste eind trekken, zij die altijd in de hoek zitten waar de klappen vallen, de pechvogels, de zwarte schapen, de kinderen van de rekening. Zij die 'nooit' goed nieuws te horen krijgen! Eindelijk, er zal gerechtigheid komen ... ook voor hen! Dat is de boodschap.

(2)

<sup>1</sup> De geest van God, de HEER, rust op mij,  
want de HEER heeft mij gezalfd.  
Om aan armen het goede nieuws te brengen  
heeft hij mij gezonden,  
om aan verslagen harten hoop te bieden,  
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken  
en aan geketenden hun bevrijding,  
<sup>2</sup> om een genadejaar van de HEER uit te roepen  
en een dag van wraak voor onze God,  
om allen die treuren te troosten,  
<sup>3</sup> om aan Sions treurenden te schenken  
een kroon op hun hoofd in plaats van stof,  
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,  
feestkledij in plaats van verslagenheid.

(3) Lied: De steppe zal bloeien pag. 3

#### (4) Gebed samen

God van Licht,  
Johannes kwam over Jou getuigen:  
over het licht dat Jij was en bent en altijd zal zijn.  
Help ons om, net als Johannes, onze stem te gebruiken  
en ons te laten horen wanneer onrecht wordt gedaan.  
Wees ons licht op het pad dat wij samen willen banen,  
schouder aan schouder,  
op weg naar uw Rijk van rechtvaardigheid en vrede.  
Verlicht ons leven, opdat wij het goede blijven doen,  
vandaag, morgen en altijd. Amen.

### **Wil iemand iets inbrengen over de strijd tegen armoede?**

#### **Tijd voor de collecte en praktische punten**

**Tafelgebed** nr. 11

**Brood delen**

**Vrije voorbeden** met als acclamatie Deze drie pag. 42

**Onze vader**

**Bezinning**

“Armoede bestrijden”  
het klinkt als een ziekte die we te lijf moeten gaan

de oorzaak is:  
onvoldoende inkomen voor gezonde voeding en een goede woning

de symptomen zijn: gevoelens van eenzaamheid, angst, stress, falen en uitsluiting

de behandeling bestaat uit: herverdelen, kansen geven, zich verbinden, interesse en respect

de neveneffecten - op de bijsluiter – klinken weinig geruststellend en eerder ontradend

uitzielen is geen optie, een alternatieve behandeling zit nog in het beginstadium

om uitzaaiing te voorkomen moet de hele mensheid in therapie

armoedebestrijding is een zaak van jou en mij  
een zaak van algemeen belang, van levensbelang

**Vredeswens en zending**

**Lied:** Krijgen pag. 9