

Viering 2 mei 2021: Luisteren naar de zwijgers...

*(Opmerking bij deze digitale samenkomst: neem vooraf een stukje brood en zet een beetje wijn klaar, steek eventueel een kaarsje aan ...
Je kan klikken op de hyperlinks van de youtube filmpjes om ze te openen.)*



Welkom en inleiding: (Kristien)

Hartelijk welgekomen op deze digitale Meetviering.

Het thema vandaag is 'luisteren naar de zwijgers'.

Luisteren... Er zijn al boeken vol geschreven over communicatievaardigheden. Wie wil luisteren kan dat maar als je je focus wil verleggen van de eigen gedachtengang naar de boodschap van de andere.

Luisteren betekent dus ook dat we eerst zelf moeten stil worden. Je kan maar naar iemand luisteren als je bewust open staat voor die boodschap van een ander.

Vandaag op deze zondag en 'dag van de Heer' willen we ook luisteren naar de stem van God: heeft de Ene ons veel te zeggen? Of lijkt Zijn Stem eerder stom? Is God voor ons een zwijger? Kan Zij doorbreken door onze warrelende gedachten?

Dus, laat ons het nu even 1 minuut stil maken, ook stil maken binnen in onszelf, om te kunnen **luisteren** naar de Stem van degene die we mogen noemen 'Vader/Moeder, Mensenbroeder en Inspirerende Geestkracht in ons midden'.

(even stilte)

God, ik hoor de woorden die u tot mij richt. "Effeta, Open u !".
Maak mijn oren vrij zodat ik kan luisteren naar uw woorden.
Open de deur naar mijn hart zodat ik kan groeien in fijngevoeligheid voor het lijden van anderen.
Maak mijn tong vrij zodat ik mijn dankbaarheid kan uitspreken voor uw liefhebbende goedheid. Amen.

En luisteren we dan even naar het lied van Toon Hermans 'Ik wil alleen zijn met de zee'.
(En misschien kunnen we hierbij 'de zee' zien als een andere metafoor voor 'de Ene' ...)

Gedicht van Toon Hermans 'Ik wil alleen zijn met de zee'

(<https://www.youtube.com/watch?v=jBWy8fRBpns> 2.34')

Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,
dat ze weet wat ik bedoel.

Ik wil alleen zijn met de golven,
'k wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist'ren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan.

Lezing 1 : enkele stukjes uit de Wijsheidsliteratuur: (Annie)

uit Spreuken 31,8:

Lemuel, jij moet zwakke mensen verdedigen, je moet mensen die machteloos zijn, beschermen. Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegwijnen.

uit Jezus Sirach 5, 9-14 :

Je moet niet draaien bij elke wind
en niet op ieder pad lopen.
Dat doet de zondaar, de man met twee tongen.
Sta vast in je overtuiging
en blijf bij elk woord.

Wees er vlug bij om te luisteren
en bedenk je lang voordat je antwoord geeft.
Antwoord je naaste als je iets weet;
zo niet, leg dan je hand op je mond.

Van spreken komt zowel eer als schande
en de tong brengt mensen ten val.
Zorg dat je niet een roddelaar wordt genoemd
en spreek geen kwaad met je tong,

Want schande treft de valserik
en een vernietigend vonnis
wacht de man die met twee tongen spreekt.

Instrumentaal intermezzo:
'the sound of silence'

<https://www.youtube.com/watch?v=Mxzcm-o-np8> (4.04')



Tweede Lezing : Marcus 7, 31-37 (Annie)

In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea, midden in de streek van Dekápolis. Men bracht een doofstomme bij Hem en smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk, stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en sprak tot hem: 'Effeta' wat betekent: Ga open. Terstond gingen zijn oren open, en werd de band van zijn tong losgemaakt, zodat hij normaal sprak. Hij verbood het aan iemand te zeggen; maar met hoe meer nadruk Hij dat verbood, des te luider verkondigden zij het. Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit: 'Hij heeft alles welgedaan, Hij laat doven horen en stommen spreken.'

Lied: voor mensen die naamloos

<https://www.youtube.com/watch?v=KRIS5teypC0> (1.29')

Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en
weerloos door het leven gaan;
ontwaakt hier nieuw leven, wordt veerkracht
gegeven, wij krijgen een naam.



Voor mensen die roepend, tastend en zoekend door het leven gaan;
verschijnt hier een teken, brood om te breken, wij kunnen bestaan.

Voor mensen die vragend, wachtend en wakend door het leven gaan:
weerklinken hier woorden, God wil ons horen, wij worden verstaan.

Voor mensen die hopend, wankel gelovend door het leven gaan;
herstelt God in duister Adam in luister: wij dragen zijn naam.

Overdenking: (Kristien)

Muziek: <https://www.youtube.com/watch?v=cQSTAhXR3Ko> (3.00')
(een fragment uit de film La Choristes, waarbij de verستoteling toch mag meezingen)

Tafelgebed nr 21

Voorgangers: (Kristien en Annie)

Leven,
is als het kauwen van een boterham:
heel gestaag de tijd verbijten
en vermalen tot je eigen menselijk bestaan

Allen:

Leven,
is als samen eten van hetzelfde brood,
zonder spreken,
is weten wat de ander proeft en voelt,
is samen door het leven gaan.

Voorgangers:

Leven
is het brood verdelen,
is aan de ander geven waar je zelf om vraagt.
Het is je tijd en je bestaan verkruimelen,
zodat het 'ik' in 'gemeenschap' ondergaat
zonder zichzelf te vernietigen,
want wie zijn leven deelt,
die zal het vinden.

Allen:

Leven,
is vaan nog niet begrijpend
eten van het brood en drinken van de wijn
die Hij ons heeft gegeven,
Hij die het volle leven is.
Eten en drinken,
en weten
dat Hij ons leven blijft, als de laatste zon
in donkere nacht is verdwenen.
Amen.

Breken en 'delen' van brood en wijn



Onze Vader: https://www.youtube.com/watch?v=IKw_oAudVMg (4.00')

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn
Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild
en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar
Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen

'Zij brachten Hem iemand die doof was.' Ook wij brengen tijdens onze vieringen anderen onder Gods aandacht, en vragen dat zij mogen worden genezen.
We maken nu tijd om onze zorgen en bedenkingen onder de aandacht te brengen tijdens **de vrije voorbeden:**

met tussendoor als (gesproken) acclamatie:

'Zo ge komt, zo ge spreekt, zo ge aanzit, zo zult ge zijn gezegend'

Luisterlied: de halve wereld (Pieter Derks)
https://www.youtube.com/watch?v=rSzA3iTCA_s (3.41')

Voor wie niet schreeuwt en wie niet vecht,
voor wie niet alles hardop zegt,
voor wie een tijdje kauwt op zijn gedachten,
voor wie zijn eigen mening niet
als absolute waarheid ziet,
en in een rij gewoon besluit te wachten...

We lijken dan misschien een minderheid
Maar troost je met een onbetwistbaar feit:
de halve wereld, de halve wereld,
de halve wereld is van ons.
De helft van de brutalen,
dus daar valt niets te halen,
maar, de andere halve wereld is van ons.
Voor wie niet al zijn rechten claimt,
wie vaker dingen geeft dan neemt
voor wie wel strijdbaar is maar niet bij machte,
om iedereen opzij te slaan,
om vooraan in de rij te staan,
voor wie liever gelooft in zachte krachten,

We lijken dan misschien een minderheid
Maar troost je met een onbetwistbaar feit:
de halve wereld, de halve wereld,
de halve wereld is van ons.
De helft van de brutalen,
dus daar valt niets te halen,
maar, de andere halve wereld is van ons.

En ook wij zijn wel eens nijdig
en ook wij zijn wel eens kwaad
maar wij zijn nou eenmaal niet het type
dat op zijn strepen staat
Wij hebben liever lief,
je krijgt van ons de andere wang
want als we niet bescheiden zijn,
dan zijn we wel bang...

De halve wereld, de halve wereld is van ons
de helft van idioten, dictators en despoten,
maar de halve wereld is van ons.
De helft van de brutalen, dus daar valt niet te halen,
maar de andere halve wereld is van ons

En als tegenhanger bij de inhoud van dit lied een andere invalshoek. We mogen het niet laten gebeuren dat mensen stom worden gehouden, dat mensen monddood worden gemaakt, dat bij onrecht weggekeken wordt ... Dat kan heel gevaarlijk worden. Deze les heeft de geschiedenis ons al wel geleerd.

Slottekst : van Martin Niemöller

De bekende tekst die nu volgt -uit het jaar 1946 - komt uit een preek van de predikant Martin Niemöller. Het gaat over de gelatenheid van de doorsnee Duitsers tijdens de opkomst van de nazi's en de stapsgewijze eliminatie van groep na groep van geselecteerde doelwitten. De tekst geeft Niemöllers visie weer waarom de nazi's gaandeweg zoveel macht verwierven.

Toen de nazi's de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen vakbondslid.
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen Jood.
Toen ze mij kwamen halen
was er niemand meer, die nog protesteren kon.

Slotgebed, zending en Vredewens

God, Ene,
leer ons luisteren naar de stem van machtelozen en open onze oren voor de klacht van de lijdenden.
laat ons steeds uw stem horen die schreeuwt tegen onrecht.
En leer ons dapper te zijn om onze stem te laten horen daar waar kwaad geschied!

Laat dat onze focus zijn de komende weken. Het moge zo zijn.

En ga dan allen heen in vrede.



Bronnen:

<https://www.pthu.nl/bijbelblog/2017/07/wijn-in-het-koninkrijk-van-god/> (afbeelding brood en wijn)

<https://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=23e+zondag+door+het+jaar+B+-+evangelie>

<https://preken.be/b/door-het-jaar/134-23/7824-luisteren-en-verkondigen-2006>

Nog enkele doordenkers rond zwijgen en luisteren :

Luisteren

Het geldt voor alle mensen,
wie of wat j' ook bent,
luisteren naar de ander
is een groot talent.
Aldoor luist'ren naar je zelf,
dat misleid' ontgelijk,
want de eigen akoestiek
is ongehoord bedriegelijk.



“Most people do not
listen with the intent
to understand;
they listen with the
intent to reply.”

Stephen R. Covey
(1932-2012)
InspirationBoost.com

luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren en
jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen,
waarom ik iets niet zo moet voelen
als ik voel,
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.
Als ik je vraag naar mij te luisteren,
en jij denkt dat jij iets moet doen
om mijn probleem op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.
Dus, als je blijft, luister alleen maar naar me
en probeer me te begrijpen.
En als je wilt praten,
wacht dan even en ik beloof je
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.



**WAAROM
ZEG JE NIETS**

**OH
IK WAS
NOG NIET
UITGELUISTERD**

Loesje

POSTBUS 186
1017 CA AMSTERDAM

Wanneer je praat,
herhaal je alleen wat
je al weet. Maar als je
luistert, zou je iets
nieuws kunnen leren

Dalai Lama

InspirerendLeven.nl

**Speak
only when you
feel that your
words are
better than
your
silence.**

fb/Buddhist Teaching



Overdenking

"De brutalen hebben de halve wereld", wordt gezegd. Maar vanuit deze Jebron-gemeenschap durven we geloven in 'een wereld omgekeerd'. Daarom dat we in het kader van ons jaarthema van 'Daden van barmhartigheid' vandaag het volgende onderwerp hebben : luisteren naar de zwijgers !

Wie zijn die 'stommen', de 'zwijgers' die wat genade en barmhartigheid kunnen gebruiken? Uiteraard zijn er nog steeds zoals in Jezus tijd doofstomme mensen. Maar we moeten het niet alleen letterlijk nemen. In sommige landen bv. moeten de vrouwen nog steeds 'zwijgen en luisteren'; vroeger de jongeren, ... Er zijn wereldwijd nog vele mensen die geen stem hebben, die zwijgen!

Maar misschien moeten we eerst onderzoeken waarom mensen zwijgen? Want dat kan vele redenen hebben. Sommige mensen kiezen er namelijk zelf voor om niet veel of niets te zeggen.

'Soms is zwijgen de grootste vorm van schreeuwen', heeft Ebrahim Hemmatnia ooit gezegd. Denken we maar aan een groep mensen die één minuut stilte houdt. Of ook in een ruzie kan het teken zijn van protest tegen de overmacht van de andere kant. Zwijgen kan een heel krachtig signaal zijn.

We kunnen hierbij ook denken aan monniken of kluzenaars van deze wereld. Zinloos gebabbel is niet aan hen besteedt. Ze proberen in hun abdijen oasen van stilte en bezinning te creëren als tegengif voor de drukte in de rest van de maatschappij
Luisteren naar deze mensen die doorgaans zwijgen en die bedachtzaam met hun woorden omspringen is meestal waardevol en verrijkend.

Ik kende al langer een oude wijsheid, maar ik kon de oorsprong niet achterhalen van wie het oorspronkelijk komt. Het wordt op het internet zowel aan Boeddha als aan de Perzische soefi-geleerde Rumi toegeschreven. Het is de richtlijn die bepaalt dat – voor je iets wil zeggen- je je 3 vragen moet stellen: Is het WAAR (true) wat ik ga zeggen? En is het VRIENDELIJK ('kind')? En is het NODIG ('necessary')?

Sommige mensen kiezen er misschien niet helemaal zelf voor, maar hebben het ergens met hun genen meegekregen om niet zo spraakzaam te zijn. Ze zijn introvert, of hebben niet overal een mening over. In onze extraverte samenleving voelen ze zich vaak overdonderd en hebben ze het moeilijker om stand te houden. Het is soms psychologisch te verklaren waarom mensen zwijgen en niet assertief reageren: Dit doen ze omdat ze de relatie boven de zaak zetten; of uit angst; of uit te weinig zelfrespect ... Maar mogen spreken, gehoord mogen worden is een teken van erkenning, gezien zijn, verbondenheid.

Maar naast al degenen die dus zelf niet 'willen' spreken, heb je diegenen die niet kunnen spreken. Er zijn nog steeds evengoed mensen die er níet voor gekozen hebben om te zwijgen. Zij zwijgen omdat het hun lot lijkt; omdat ze nooit gehoord worden; omdat ze niet kunnen spreken.

Wie zijn die stemlozen in onze samenleving?

- Dan denk ik aan mensen die *puur bezig zijn met overleven*. Wie dag aan dag de eindjes aan elkaar moet knopen en niet weet hoe de dag van morgen er zal uitzien,
- of mensen die worstelen met fysieke pijnen of mentale problemen en geen energie overhouden om voor zich op te komen.
- Of mensen die moeten leven in landen onder een *verstikkend dictatoriaal bestuur* waarbij mensen aangezet worden om elkaar te verklikken. Natuurlijk wordt er gezwegen op plaatsen waar mensen elkaar *niet meer kunnen vertrouwen*. Mensen die geïntimideerd worden door terreur; plaatsen waar bv voortrekkers en vakbondsmensen of milieuactivisten gedood werden en de rest te angstig worden om het woord nog te durven nemen.
- De mensen die meestal over het hoofd worden gezien, en die geleerd hebben dat het geen zin heeft te praten, *omdat er toch niet naar hen geluisterd* wordt of omdat dat ze niet aux sérieux worden genomen: verwaarloosde kinderen, vereenzaamde bejaarden, mensen in de gevangenis ... vergeten door de wereld. Te machteloos om van zich te laten horen.

– En dan zijn er nog de mensen die *niets durven zeggen uit schaamte*. Vrouwen of mannen geplaagd door huishoudelijk geweld, verkrachte vrouwen, misbruikte kinderen, ...

Bewust naar deze mensen luisteren, (ipv de schreeuwers om aandacht) én ze een stem geven is werken aan die Wereld Anders!

– –

We luisterden zonet naar enkele bijbelteksten. *In de bijbel is het horen, het luisteren, van de allereerste rangorde*. De joodse en christelijke godsdienst zijn godsdiensten van het Woord. Het geloof komt van elders. Het komt uit het horen, het beluisteren van de stem van God. Het geloof is niet een ideologie die we zelf bedenken. Het komt van buitenaf.

Het *Shema*-gebed is de belangrijke tekst die de Joden elke dag moesten opzeggen, en begint als volgt: "*Luister Israël, de Heer is uw God...*" (Deut. 6,4).. (Voor wie de Netflixreeks *Shtisel* volgt - over een familie chassidische Joden- kan ook zien hoe orthodoxe joden die tekst steeds aanraken bij het binnen- en buitenkomen van een deurpost.) Een echo horen we ervan in ps. 95, 7-8: "Luister heden naar zijn stem. Verhard niet uw hart." De regel van Benedictus begint gelijkaardig: "Leer uw oor te luisteren leggen..." Dagelijks bidden monniken dit bij hun ochtendgebed.

Uit "horen" volgt ook "gehoor-zamen". Alle groten in Israël waren luisterende mensen. Ze luisterden vooral met hun hart. Zo was de houding van Abraham: "Hier ben ik." (Gen. 12,1-13,18; 22,1)). Ook Samuël zei in de nacht, toen hij herhaaldelijk zijn naam had horen roepen, op raadgeving van de oude Eli : "Spreek, Heer, uw dienaar *luistert*." (1 Sam. 3,1). Even indrukwekkend was de vraag van de nog jonge koning Salomo, toen hij trok naar Gabaon om een offer op te dragen: "Heer, geef mij *een hart dat luistert*." (1 Kon. 3,9) En Gods zei hem: "Omdat ge geen rijkdom, noch een lang leven hebt gevraagd, zal Ik u een wijs en verstandig hart geven": Het gevolg van het luisteren.

We hoorden zonet het verhaal van Marcus van de genezing van de doofstomme. Wat Jezus daar verder doet, in dat heidense gebied van Decapolis ten noorden van Galilea, druist in tegen alle koosjer-regels van de Thora. Wie een heiden aanraakt wordt ritueel onrein, en een zieke al helemaal. Jezus richt zijn blikken naar boven. Het is immers niet een zaak van magie, maar een daad die de Vader stelt in Hem.

Ik heb het als kind altijd al een beetje een raar en vies wonder gevonden. Jezus steekt de vingers in de oren van een doofstomme en raakt met wat speeksel de tong aan. En zeker nu in corona tijden, waar we vreemd opkijken als we naar oude beelden kijken en mensen zien die elkaar spontaan omhelzen, aanraken, zoenen, ... komt dit hoogst onhygiënisch over. Ik weet niet in welke mate de lezers van Marcus dit speekselgedoe vreemd gevonden hebben, maar wat hen in ieder geval wél opgevallen zal zijn, zijn de vele verwijzingen naar oude Joodse geschriften die in dit korte verhaal verweven zitten.

Zo is er is hier sprake van een soort scheppingsdaad: de zucht die Jezus slaakte verwijst naar Adam die tot leven wordt gewekt. Net zoals de Schepper de levensadem in de mens blaast, zo brengt Jezus' zucht leven in een afgesloten doods bestaan. En als de menigte roept: 'Hij heeft alles welgedaan' resoneert mee 'En God zag dat het goed was' uit Genesis.

Verder zijn er overduidelijk linken met de profeet Jesaja: hij had het volk gewaarschuwd dat de tijd van de Messias zou aanvangen wanneer er genezingen en mirakels zouden optreden. In Jesaja hoofdstuk 35 kunnen we horen:

"Hij zal jullie komen bevrijden. Dan zullen blinden zien en de oren van de doven zullen worden geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land." Met andere woorden: Marcus zegt hier dat met Jezus de Messiaanse tijd is aangebroken. De nieuwe schepping komt er nu aan in Jezus.

Doven gaan horen, stommen worden gehoord! Waar zien we dat gebeuren?

Er zijn weliswaar nog steeds doofstomme mensen, maar gelukkig is er enorme vooruitgang gemaakt om ze uit hun isolement te halen, oa. met het ontwikkelen van gebarentaal. Sinds 2006 is de gebarentaal als officiële taal erkend in België. Tegenwoordig zouden er ook steeds meer technologische hulpmiddelen zijn waardoor hun stem makkelijker gehoord kan worden.

Verder zijn er de laatste 100 jaar vele emanciperende bewegingen op gang gekomen. Allerlei vrouwenbewegingen hebben er oa voor gezorgd dat ook vele vrouwen uiteindelijk 'stem'-recht kregen.

Momenteel is de Black lives matter beweging hoogst actueel.

Ik denk ook aan de groeiende aandacht voor slachtoffers van seksueel misbruik. Waar, in een context van machtsmisbruik en geheimhouding, de slachtoffers vaak vele jaren monddood worden gehouden. Maar op sociale media en door de me-too-beweging worden mensen aanmoedigen om met dit onrecht naar buiten te komen en het probleem aan te kaarten. Zodat daders ter verantwoording kunnen worden geroepen. En laat ze dan luisterende oren vinden die daadwerkelijk iets willen doen aan dit onrecht.

Een van de 'sprekendste voorbeelden' van mensen die mondig worden gemaakt, zijn organisaties die zich inzetten tegen armoede: de bewegingen Mensen voor mensen hier in Aalst, en bij ATD vierde wereld, bij voorbeeld. Daar weten ze dat je niet langer – over de hoofden van de armen heen – aan liefdadigheid moet doen. Ze zijn geëvolueerd naar bewegingen waar armen het woord nemen. Waar vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid het gesprek gevoerd wordt, situaties geanalyseerd en er stappen worden gezet naar het systematisch aanpakken van de oorzaken van armoede.

Als we het verhaal persoonlijk op onszelf gaan spiegelen: durven we in de schoenen gaan staan van de doofstomme? Laten we ons door Jezus aanraken?

Wij zijn soms doof om Jezus' woord te horen. Wij horen wel diep in ons hart een stem die ons uitnodigt die ruzie in de familie bij te leggen, iemand een nieuwe kans te geven op school of op het werk, ... maar wij sluiten de oren voor die stem in ons binnenste. Hebben geen zin ons leventje overhoop te gooien.

En zijn we niet allemaal ergens een beetje 'stom'? Wanneer we niet durven spreken, niet vrij zijn van zorgen om eigenbelang? Hoe kan Jezus ons 'aanraken' zodat we niet meer verstomd blijven maar durven gaan spreken? Zodat we van binnen uit genezen zijn en god danken voor zijn daden! Om over het rijk van god en zijn gerechtigheid te spreken. Het goede nieuws mee te verspreiden: Het goede nieuws dat deze wereld anders kàn! Het goede nieuws dat leven met minder spullen een beter leven kan zijn. De blijde boodschap dat je in een rustiger leven meer oog krijgt voor de wonderen en mensen om je heen. Het goede nieuws dat leven in een solidaire wereld het beter leven is dan in een ieder-voor-zich-maatschappij. Het goede nieuws dat we onze angsten kunnen laten varen want dat de liefde sterker is dan de dood. En dat we het woord durven nemen waar we zien dat mensen onrecht wordt aangedaan.

Durven we luistern naar de oproep: "Effeta! Ga open" "Doe een inspanning dat je niet opgesloten geraakt in je eigen wereldje!" Jezus komt vandaag in ons leven voorbij en Hij wil de doofstomme in ons genezen, zodat ook wij vandaag zouden kunnen zeggen: "Hij heeft alles wel gedaan! Hij laat doven horen en stommen spreken!"

Amen. Het moge zo zijn.

Bronnen:

<https://www.kloosterkerk.nl/wp-content/uploads/2018/08/mar-731-37-kloosterkerk-preek.pdf>

<https://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=23e+zondag+door+het+jaar+B+-+evangelie>

<https://preken.be/b/door-het-jaar/134-23/7824-luisteren-en-verkondigen-2006>