

Goede Vrijdag 2 april 2021: Als sterven bron van leven wordt

- **Woord van welkom**
- **Lied: Matteus Passion: "O Haupt voll Blut und Wunden"**
- **Lezing 1: Het verhaal van de graankorrel en de mier**



Een graankorrel, die na de oogst op het veld was blijven liggen, wachtte op regen, zodat hij zich kon laten wegzinken in de aarde. Toen kwam er een mier. Ze zag de graankorrel, sjoerde hem op haar rug en begon moeizaam de lange weg naar haar nest. De graankorrel drukte op haar kleine, taaie lijf en leek steeds zwaarder te worden. "Waarom sjouw je zo? Waarom leg je me niet neer?" vroeg de graankorrel. De mier hijgde; "Als ik je niet meeneem hebben we geen eten voor de winter. Wij, mieren, zijn met zovelen en elk van ons moet zoveel mogelijk voedsel naar de voorraadkamer slepen."

"Maar ik ben niet gemaakt om zomaar opgegeten te worden", zei de graankorrel. "Ik ben een zaadje vol leven. Ik ben er om uit te groeien tot een grote plant. Luister naar me, laten we samen een overeenkomst sluiten."

De mier was blij dat ze even kon uitrusten. Ze legde de graankorrel neer en vroeg: "Wat is een overeenkomst?"

De graankorrel zei: "Als je me hier op de akker laat liggen, in plaats van me mee te slepen naar je nest, dan zal ik je honderd graankorrels schenken voor je voorraadkamer."

De mier dacht na. Honderd korrels in ruil voor één enkele? Maar dat was een wonder!

"Hoe gebeurt dat dan?", vroeg ze. "Dat is een geheim", antwoordde de graankorrel. "Dat is het geheim van het leven. Graaf nu een klein kuiltje in de grond, begraaft me daarin en kom over een jaar terug."

Er ging een jaar voorbij.

De mier keerde terug.

En de graankorrel had woord gehouden.

- **Lied: "Wie als een God wil leven"**



Wie als een god wil leven hier op aarde
Wie als een god wil leven hier op aarde
Hij moet de weg van alle zaad
En zo vindt hij genade
En zo vindt hij genade
Hij gaat de weg van alle aardse dingen
Hij leeft het lot met hart en ziel
van alle stervelingen

Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven
Het kleinste zaad in weer en wind
moet sterven om te leven

De mensen moeten sterven voor elkander
Het kleinste zaad wordt levend brood
Zo voedt de één de ander

En zo heeft onze God zich ook gedragen
En zo is hij het leven zelf
voor iedereen op aarde

- **Lezing 2: Het lijdensverhaal: Mc. 15, 1- 39**

- **Lied L. Cohen: "It seemed the better way"**



Seemed the better way
When first I heard him speak
Now it's much too late
to turn the other cheek

Sounded like the truth
Seemed the better way
Sounded lik the truth
But it's not the truth today

I wonder what it was
I wonder what it meant
First he touched on love
Then he touched on death

Sounded like the truth
Seemed the better way
Sounded like the truth
But it's not the truth today

I better hold my tongue
I better take my place
Lift this glass of blood
Try to say the grace

- **Overdenking**

- **Gebed (Paus Franciscus Goede Vrijdag 2019)**

Heer Jezus,
help ons om alle kruisen van de wereld in uw kruis te zien:
het kruis van mensen, hongerig naar brood en liefde,
het kruis van mensen die alleen zijn en verlaten,
het kruis van mensen, dorstig naar gerechtigheid en vrede,
het kruis van mensen die de troost van het geloof missen,
het kruis van ouderen die worstelen
onder het gewicht van jaren en van eenzaamheid,
het kruis van migranten die gesloten deuren vinden
en harten, gepantserd door politieke berekeningen,
het kruis van onze zwakheden, van onze hypocrisie,
van ons verraad, van onze zonden
en van de vele gebroken beloftes,
het kruis van ons gemeenschappelijk huis
dat ernstig verwelkt
voor onze zelfzuchtige ogen,
verblind door hebzucht en macht.

Heer Jezus,
Breng in ons de hoop op opstanding
En op uw definitieve overwinning
op alle kwaad en alle dood.

Amen

- **Bezinningsmoment bij de gekruisigde**
- **Ondertussen beluisteren wij “Blijf mij nabij” door Geke’s Tiental**



Blijf mij nabij wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis,
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet

Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend woord,
wijs mij de weg en leid mij veilig voort,
blijf mij nabij in vreugde en verdriet,
ik heb u lief, o Heer, verlaat mij niet

Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht,
wanneer ik hoor dat u mij thuis verwacht,
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet,
dan zeg ik “Dank”, want U verlaat mij niet



- **Slotgebed (Lotte Beernaert)**

God,
in momenten van wanhoop
slaan we soms machteloos om ons heen.
Ons vertrouwen wankelt.
angst en verlatenheid wenken.
Hulpeloos willen we het uitroepen,
zoals ook Jezus daad aan het kruis:
"Abba, waarom hebt ge mij verlaten?"
Tastend in het duister
blijven we zoeken naar antwoord en nabijheid.
Soms flikkert een sprankel hoop op,

maar de cirkel van pijn en verdriet is groot.
Wil je me dan
in de kleine dingen van elke dag
tonen dat jij me nabij bent.
Geef me de kracht
om door de stilte heen te gaan,
de leegte onvervuld een plek te geven.
Schenk me openheid
om te proeven van kleine sprankels hoop.
Laat me verbondenheid
over alle fysieke grenzen heen voelen,
en doe me geloven in de nieuwe dag.
Maak het tastbaar in kleine gebaren,
verbonden met Moeder Aarde.
Ga met mij op weg naar Pasen
en geef me het vertrouwen van Uw liefde.

- **Leonard Cohen/ instrumentale versie "Treaty" (link Treaty/ strings reprise)**

